

Een bijzondere buurt

We leven vrij, we leven blij
Op Nieuwland Oosterbeek
Waar ik al meer dan 40 jaar
Het wel en wee bekeek
Ik ben een van de weinigen
Die vanaf het begin
Een flatwoning mocht betrekken
Voor mijn kinderen een gewin
Mijn man was nl. schipper
Varen beviel hem zeer wel
Maar het schooljaar van de kinderen
Kwam lelijk in de knel
De oudste zoon, slecht horend
Genoot speciaal onderwijs
Een school voor hem in Arnhem
Maakte hem het nodige wijs
Ook voor de andere twee kinderen
Het reizen wel gewend
Nu naar een eigen waladres
Een fluitje van een cent
Elk weekend kwam ons dochtertje
Met buslijn nummer één
Gezellig wat vriendinnen mee
Naar het Oosterbeekse heen
Genietend van dit voordeel
Door de handicap van de oudste
Was ons gezin toch heel even samen
Verbondenheid behoudend
Menigeen moest toch wel wennen
Aan het wonen in een flat
En tussen huurders en verhuurder
Moest veel worden rechtgezet
Men kwam dan ook al spoedig
Tot het oprichten van een H.B.V.
En elk der partijen
Deed er zijn voordeel mee
Voorbij het eerste lustrum
Mocht ik ook mee besturen
Dat was wel heel wat anders
Dan aan het roer staan turen
Nu oud en grijs en tachtig
Terugkijkend op dit leven
Voel ik mij heel tevreden
Dat dit mij is gegeven.

Buurtbewoonster mevrouw A.G.(Fien) Derksen
Oosterbeek 25 maart 2012
buurtmiddag Nieuwland in De Molenberg

